



Hierbij al weer de 2e nieuwsbrief, wij wensen jullie veel leesplezier en als je vragen of opmerkingen hebt, mail ze ons dan.

Support actie door medewerkers Ministerie van Financiën

Op dinsdag 9 oktober stopte er een grote Haagse touringcar aan de Korperweg. Uit een blauwe bus, die wel van de Koningin leek te zijn, stroomde 34 medewerkers van het Ministerie van Financiën. Deze mensen waren van de Auditdienst van het Ministerie uit Den Haag en zij kwamen een ochtend klussen voor het goede doel.

In de weken ervoor waren wij benaderd over deze maatschappelijk verantwoorde actie met de vraag of wij klussen of klusjes hadden voor een groep actieve ambtenaren. Dat was natuurlijk een vraag die wij volmondig met "Ja" hebben beantwoord. Samen met Loet hebben we toen een "aantrekkelijk programma" opgesteld. Om 10 uur hebben we de mensen welkom geheten en om kwart over tien stonden ze verkleed in kluskleren klaar om te gaan werken. Er waren twee hoofdthema's gekozen voor deze ochtend: het opknappen van het voormalige Willem de Zwijgerdeel van het clubhuis en het op orde brengen van de buitenboel. Gelukkig was het mooi weer en kon er buiten dus flink aangepakt worden. Er is gesnoeid, er is een prachtige houtwal gemaakt, de straat is geveegd en onkruid-vrij gemaakt. Ook is er aan de buitenwand van het clubhuis geschraapt aan de verf en is de goot weer leeg, zodat de nieuwe bladeren de boel niet kunnen gaan verstoppen.

Binnen zijn
gerepareerd
een logo- en

Gelukkig
genomen om
de werkers
vakkundige
en Ruud,
Scout

Om één uur
klussen
een
luchtjes.



alle wanden gesopt, zijn de stoelen
en is geconcentreerd geschilderd aan
aan een naambord.

hadden Pascalle en Arno een dagje vrij
te helpen met de verzorging en kwamen
geen koffie en koek tekort. De
leiding in het groenonderhoud door Rob
voor de gelegenheid geleend van het
Centrum, kwamen ook prima van pas.

was iedereen weer verkleed, waren de
geklaard en rook het welpenlokaal naar
verzameling van frisse deodorant

Met het begeleidende team van die dag hebben we toen nog een lekker broodje gegeten en hebben we laatste rommeltjes opgeruimd.

Het resultaat was formidabel. Ze zeggen daar in Den Haag weleens: “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”. In dat geval was het zowel leuk als erg gemakkelijk. Driewerf hoera voor deze Haagse overheidssdienaren!



Dick Schriek

KERSTMARKT van de Metrogroep

Dat we op zaterdag 8 december een kerstmarkt gaan houden zal inmiddels wel bij iedereen in de Metrogroep bekend zijn, maar ik wil jullie toch even op de hoogte brengen van de stand van zaken.

Er moet meer geld verdiend worden om het clubhuis van de Willem de Zwijger te kunnen houden. Onze stam wil wel graag een wat grotere plek en soms is het fijn voor de junioren (welpen) als de senioren (de scouts) even ergens anders lawaai maken. Ook wat extra ruimte voor ons materiaal zal erg welkom zijn.



Dus de extra ruimte wordt wel opgevuld, maar de exploitatie van dat geheel moet ook rond komen. Daarom “**AKTIE**”.

Zowel thuis als tijdens de opkomsten is en wordt er flink geknutseld door een aantal ouders en de voorbereidingen voor 8 december zijn in volle gang. De kerstartikelen die geproduceerd worden zijn werkelijk erg origineel en zullen zeker aftrek vinden bij de bezoekers van de kerstmarkt.

Maar ook de kerstspullen die we in de loop van dit jaar van alle kanten aangeleverd kregen zijn zeer de moeite waard. Wees er dus vlug bij als je nog op zoek bent naar leuke en voordelige kerstcadeautjes. Er is beslist voor elk wat wils en wat voorkleur ballen je ook zoekt, wij hebben ze!

Ook mensen die op zoek zijn naar: Nostalgie, Retro, Vintage, Minimalistisch, Modern, of Ouderwets, Jaren '40, '50, '60, '70 enz. komen bij ons volledig aan hun trekken.

Dus: “Hoort, zegt het voort!” en zorg ervoor dat het bij iedereen in je wijde omgeving bekend wordt!

KERSTMARKT van de Metrogroep, op 8 december 2012, van 12.00 – 18.00 uur in het clubhuis aan de Korperweg 8-12.

Tot ziens op 8 december.

Riet Giesen en de knutselclub.

U bent hartelijk welkom van 13.30 uur tot 16.00 om mooie kerstversiering te maken. Voorbeelden en materiaal zullen aanwezig zijn en niet alle opkomstdagen zijn verplicht, maar wel heel gezellig.

Wij zoeken nieuwe leden!

Zoals u wellicht gemerkt heeft zijn de welpen (junioren) en scouts (senioren) alweer een tijdje aardig uitgedund. De roverscouts (stam) daarentegen hebben aardig wat doorgestroomde leden.

Daarom willen wij een beroep op uw netwerk doen om reclame voor onze groep te maken. Immers met meerderen spelen is leuker dan met een kleine groep.

Wij willen vragen of u wat reclame kunt maken op bijvoorbeeld de scholen of andere clubs van uw kind. Als leiding willen we op ouderbijeenkomsten op scholen graag iets vertellen over scouting en speciaal over onze groep. Ook als de leden zelf iets willen vertellen, kunnen we ze daar graag bij ondersteunen.

We zijn bezig met een informatie pakketje over onze groep, mocht u dit nodig hebben. Ook kunt u verwijzen naar onze website of een paar leuke foto's laten zien.

Uw kind mag ook een vriendje of vriendinnetje mee naar de opkomst nemen, wel even in overleg met de leiding.

Maar de van mond-tot-mond reclame is natuurlijk het beste!

En als u nu toch bezig bent, als u nog enthousiaste volwassenen tegen komt, die iets voor de groep willen doen, we zoeken ook nog bestuursleden, leiding en klusmensen.

Dus voor u de schone taak om reclame voor onze groep te maken en wie weet resulteert dit in groei van onze leuke METROGROEP.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u mij of de leiding altijd aanschieten, bellen of mailen. (Winia tel. 0180 619497 of winia.schriek@planet.nl)

Wie gaat de uitdaging aan?

Winia Schriek

Installatie nieuw leiding

22 september j.l. was het dan zo ver. We hebben Robert als leiding bij de welpen geïnstalleerd! Nadat hij beloofde bij en met ons te komen spelen, werd zijn das omgedaan en alle kinderen hebben een insigne op zijn uniformblouse gespeld. Nu is hij officieel leiding bij de Metrogroep! Na de installatie heeft Robert ons getracteerd op Champagne, het was echt een feest! Robert van harte welkom!



Kamp Arnhem Roverscouts

Dit jaar zijn wel met z'n allen op kamp geweest naar het Heuvelachtige Arnhem. We zijn gebracht door een aantal ouders en Wilfred zijn buurman Richard met een bus met een grote aanhanger heeft het materiaal gebracht. Dit jaar was het bijzondere dat de kinderen en de vrouw van Wilfred mee zijn gegaan. Na aankomst op het clubhuis in Arnhem zijn we natuurlijk eerst de tenten op gaan zetten. Marc is in de hangmat in slaap gevallen en Wilfred is boodschappen gaan doen en hij is daarna de keuken in gegaan om eten te maken .



Natuurlijk 's avonds een groots kampvuur, we moesten iedereen even laten weten dat we er zijn.



De volgende dag hebben we een wandeling gemaakt naar een strandje, daar hebben we lekker gegeten en Francky heeft even een baantje gezwommen. Na terugkomst op het kampterrein was iedereen uitgeput en plofte op een stoel neer wachtend op de maaltijd die wederom werd gemaakt door Arno en Wilfred.

De andere dagen zijn eigenlijk hetzelfde patroon, 's morgens Eten, lekker weg en 's avonds weer lekker eten en aansluitend een kampvuur.



De uitstapjes waren dit jaar : Een bezoek aan de wervelende stad Arnhem, met zijn vele terrasjes was dit geen straf.



Een bezoek aan het openlucht museum, met de trammetjes en de oude huisjes.



Een bezoek aan de dierentuin, we werden die dag vergezeld door Nine en de kinderen van Marc. En natuurlijk moet ik niet vergeten te noemen de bonte avond (of bonte dag) de donderdag, dan komt altijd Angela naar ons toen en we krijgen dan altijd veel bezoek. We hebben de quiz van Jeroen en natuurlijk een Barbecue. Ontzettend gezellig weer



De terugweg ging niet zo van een leien dakkie... We moesten op een of andere manier de spullen die we meegenomen hebben weer mee terug nemen en Richard liet het afweten. We hebben toen twee aanhangers gehuurd. Eentje bij Wilfred achter de auto en een bij PA Neef. Gelukkig kon alles in deze twee aanhangers en waren we nog enigszins op tijd terug in Rotterdam



Wist u dat:

- De opbrengst van de rommelmarkt EUR 850 was;
- Robert de Keizer nu officieel leiding bij de Metrogroep is;
- Het stukje van het kamp van de Scouts in de volgende METRO-nieuws te lezen is.

Oproepen:

- Eens in de veertiendagen tijdens opkomst: Knutselen voor ouderen;
- Stukjes voor de Metro-nieuws;
- We zijn nog op zoek naar iemand die de Website van de Metrogroep wilt helpen opzetten en beheren.

Belangrijke data:

- 1 december 2012 Sint opkomst van 13:30-16:00 uur
- 8 december 2012 Kerstmarkt van 12:00-18:00 uur
- 14 april 2013 Marathon
- 1 juni 2013 Rommelmarkt

Aanleveren stukjes, oproepen of belangrijke mededelingen/vragen per e-mail jolijn.denouden@upcmail.nl.